

Jaargang 62 februari 2026

België - Belgique
P.B. 12/3299
P 702038
2360 Oud-Turnhout

MEMO



Maandblad van de Protestantse Kerk (VPKB) in Turnhout



"Macht en integriteit"

(pag. 4)

Protestantse Kerk van Turnhout

Gebiedsomschrijving: Noorderkempen, Regio Turnhout - Oostmalle - Geel
Kerkdienst: Elke zondag om 10.00 uur

Verantwoordelijke uitgever: mevr. A. Middag-Broekman,
Koning Boudewijnlaan 62 bus 9, 2360 Oud-Turnhout

Adressen

Protestantse Kerk

Steenweg op Gierle 188
2300 Turnhout
0476 - 35 79 40
protestantsekerkturhout@skynet.be

Kerkenraad

Dhr. L. Nijs, voorzitter
0495 - 94 70 01
lucnijs@gmail.com

mevr. A. Middag, scriba
Kon. Boudewijnlaan 82 bus 9
2360 Oud-Turnhout
014 – 41 75 79
a.middag@telenet.be

dhr. G. de Kiewit
014 - 88 27 39

mevr. L. Meyskens
014 - 70 49 37

dhr. S. Tamiru Tobo
0485 - 48 55 31

mevr. M.-J. Zagers
Tel. 0497 - 64 94 94

Predikant

ds. Marcel Pool,
Ruiten 44 (pastorie)
2300 Turnhout
0472 - 33 54 38
marcel.pool@telenet.be

Bestuursraad

dhr. W. Bax, voorzitter
Bolk 74
2350 Vosselaar
0496 - 10 39 27
waxbax@hotmail.com

mevr. M. van Donkelaar,
penningmeester
Ganzenstraat 20
2340 Beerse
0498 - 15 84 02
vpkbtturnhout@donkelaar.be

dhr. A. Poldervaart, secretaris
Vogelzang 4 bus 1
2300 Turnhout
0468 – 32 16 50
arie.poldervaart@telenet.be

dhr. G. de Kiewit, adviseur
Nieuwe Kaai 29 bus 7
2300 Turnhout
014 - 88 27 39

dhr. F. Osei Kofi
0465 - 61 27 37

Colofon

MEMO-redactie

ds. Marcel Pool
mevr. Anneke Middag
mevr. Lilian Major

Kopijdatum

Kopij inleveren vóór de derde
maandag van de maand.
(De redactie heeft het recht om
ingezonden kopij in te korten.)

E-mailadres redactie:

a.middag@telenet.be



Bijbelleesrooster februari

Zo 1		Matteüs 5:1-12
Ma 2		Matteüs 5:13-20
Di 3		Matteüs 5:21-32
Wo 4		Matteüs 5:33-48
Do 5		Jesaja 41:1-16
Vr 6		Jesaja 41:17-20
Za 7		Jesaja 41:21-29
Zo 8		Jesaja 42:1-13
Ma 9		Jesaja 42:14-25
Di 10		Jesaja 43:1-13
Wo 11		Jesaja 43:14-21
Do 12		1 Samuël 8:1-9
Vr 13		1 Samuël 8:10-22
Za 14		1 Samuël 9:1-10
Zo 15		1 Samuël 9:11-25
Ma 16		1 Samuël 9:26–10:16
Di 17		Psalm 103
Wo 18	Aswoensdag	Matteüs 6:1-18
Do 19		Matteüs 6:19-34
Vr 20		Matteüs 7:1-14
Za 21		Matteüs 7:15–8:1
Zo 22	Invocabit	Romeinen 5:1-11
Ma 23		Romeinen 5:12-21
Di 24		Romeinen 6:1-14
Wo 25		Romeinen 6:15-23
Do 26		1 Samuël 10:17-27
Vr 27		1 Samuël 11:1-13
Za 28		1 Samuël 11:14–12:11



Meditatie

*“Als het brullen van een leeuw,
zo zijn de dreigementen van een
koning. Als dauw op het gras, zo is
zijn goedgunstigheid.”*

(Spreuken 19:12)

We leven in een tijd van ‘brullende leeuwen’ en van dreigementen van zeer machtige mensen tegenover andere landen, en van machthebbers die zo snel mogelijk de goedgunstigheid van de ‘brullende’, nog machtiger mensen, proberen terug te winnen.

De afgelopen maand stond wereldwijd in het teken van de Amerikaanse claim op Groenland, de bijeenkomsten van het World Economic Forum in Davos, en de gedode burgers in Minneapolis. Er is van alles in beweging in de wereld. Vanzelfsprekendheden van vroeger lijken niet meer te gelden. Onzekerheden op internationaal vlak nemen toe. Protesten komen steeds meer op in verschillende delen van de wereld. Dreiging en geweld lijken ook vaste waarden te worden in een deel van het westen. Europa is in dit alles snel bezig haar eigen positie te bepalen. Brullende leeuwen en het naarstig zoeken naar goedgunstigheid: zo lijkt bovenstaand vers uit Spreuken de tijdgeest wel weer te geven.

Voor ons als christenen is het een

uitdaging om onze eigen positie te bepalen in het gewoel van de wereld. Er is veel over te zeggen, ook vanuit de Bijbel. Vandaag wil ik niet in een korte meditatie in de MEMO proberen om daarover een samenvatting te geven (daar is de ruimte niet voor) maar ik kan wel één aspect belichten.

Een paar jaar geleden had ik in mijn stille tijd / ochtendmeditatie / Bijbellezende en bidden aan het begin van de dag een tijd lang een studie gemaakt van het Bijbelboek Spreuken. Het is een heel belangwekkend boek dat misschien wel wat te weinig aandacht krijgt in de kerk. Bij het bestuderen van het Bijbelboek viel het me op dat er veel verzen zijn samen te vatten in één (modern) woord: integriteit. Misschien is dit wel een karaktereigenschap die wij als kerken meer mogen belichten in deze tijd.

We leven in een tijd waarin machthebbers meer dan ooit hun stempel op de wereld lijken te zetten. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de karaktereigenschappen van deze mensen? Ook daar is enorm veel over te zeggen, alleen al vanuit het Bijbelboek Spreuken. Ik zal er iets uit halen.

Zo zijn daar de woorden van de moeder van koning Lemuel in

Spreuken 31 aan het adres van haar zoon, de koning. Daar staat o.a. in de verzen 8 en 9: "Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht." We leven in een tijd waarin sommige machtigen op deze aarde alleen de taal van de macht kennen, van intimidatie, geweld en zelfs oorlogen. Het boek Spreuken hecht duidelijk aandacht aan hoe een machtig iemand in de wereld moet staan.

De Bijbel is realistisch en beseft dat de overheid soms het zwaard moet hanteren (Romeinen 13) en dat machthebbers op bepaalde momenten een zekere gelijkheid vertonen met leeuwen, die soms machtig kunnen brullen. Maar aan de andere zijde is er ook de oproep tot integriteit. Die twee dingen moeten hand in hand gaan.

Movie@dekerk

8 februari bekijken we weer samen een film na de koffie. Ik koos deze keer voor 'Hidden Figures' die het verhaal vertelt van 3 Afro-Amerikaanse (vrouwelijke) wiskundigen die bij de NASA een groot verschil maakte, en bij de lancering van John Glenn in het bijzonder. Het is een luchtige film die tegelijk laat zien hoe hard het racisme in de jaren 60 was, en waar 'vrouw zijn' het niet makkelijker maakte. Het is een film die bij mij verschillende emoties losmaakte en die ik graag met jullie wil delen.

Kijkduur: 2u, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, eigen lunch meebrengen

We leven in spannende tijden. Ons democratisch bestel wordt soms stevig beproefd. We worden zelf uitgedaagd om de kijken welke waarden we in deze tijd kunnen en willen verdedigen. In ieder geval horen wij als christenen zelf ook het recht te verdedigen, en daarbij met name aandacht te hebben voor hen die machteloos zijn. Een duidelijke taak voor de kerk van nu.

ds Marcel Pool



Van de Kerkenraad



Na de drukke december en januari maand, een relatief rustige maand februari. Pasen valt dit jaar op 5 april, redelijk vroeg, zodat we half maart al met de 40-dagen tijd beginnen.

Zondag 1 februari, Leprazondag

Eigenlijk is het de laatste zondag van januari, wereldwijd, Leprazondag. Maar twee thema diensten tegelijkertijd gaat niet. Daarom is er voor gekozen om het op 1 februari te doen.

Zondag 8 februari, film na de koffie

Na de koffie willen we nog eens een film vertonen. Net als vorige keren. Iedereen die blijft om de film te zien, neemt een eigen broodje mee. De film die vertoond zal worden is: "Hidden figures". Verdere informatie over de inhoud van de film vindt u elders onder: Movie@dekerk.

1^e collecte tijdens 40-dagentijd

Het is de gewoonte om op de zondagen in de 40-dagen tijd voor Pasen te collecteren voor een diaconaal doel. De laatste jaren was dat voor

de projecten van Protestantse Solidariteit. Dit jaar heeft de kerkenraad ervoor gekozen om de periode op te splitsen. Vanaf 15 februari zal de 1^e collecte voor OpenDoors zijn. Info hierover in de rubriek "eerste collectes, achterin deze MEMO.

De laatste 4 zondagen voor de vereniging ODECH Rwanda, van de familie van Irène Mwilinzi.

Uitnodiging

Op woensdag 25 februari zal ds. Katelijne Depoortere, VPKB predikant te Brasschaat, in het Hivset, een lezing geven getiteld "venster op Pasen". Deze lezing kadert in de lezingencyclus 'Christen zijn in de 21^e eeuw'. Aanvang 19.30 uur, Aula van het Hivset, Herentalsstraat 70. Iedereen is welkom.

Van de DIA's

Niets gepland in februari.
Woensdagochtend 4 maart aanvang 10.00 uur, vlaggetjes maken voor PROFEST.

Namens de kerkenraad,

Anneke Middag

Voor de agenda
Zondag 8 februari: film na de koffie
Zondag 15 maart, Algemene Ledenvergadering
Zondag 5 april Pasen
Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, PROFEST, Heusden-Zolder
Zondag 6 september startzondag en BBQ

Verkiezing bestuursraad

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de gemeente tot kandidaten voor het lidmaatschap van de bestuursraad

Overeenkomstig artikel 85 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de bestuursraad van de protestantse kerk te Turnhout.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

- 1° protestant zijn;
- 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
- 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de protestantse kerk (Beerse, Geel, Kasterlee, Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar)

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.

Zij moeten **vóór 15/02/2026** ingediend zijn bij:

Protestantse kerk te Turnhout
ter attentie van BAX Wim te Bolk 74 in 2350 Vosselaar

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 15/02/2026 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in onze kerk.

Opgemaakt op 27/01/2026 te TURNHOUT,

*BAX Wim,
aangestelde verantwoordelijke
van de protestantse kerk te Turnhout*

Leven in de gemeente

In december en januari waren enorm veel activiteiten in en rond onze kerk. Kijkt u even mee? Ik zet een aantal belangrijke momenten op een rij.

Om te beginnen: het is voor ons gevoel al weer even geleden (we zijn al weer zo opgegaan in het nieuwe jaar) maar in december hebben wij onze gebruikelijke feesten gevierd.

De **kerstavonddienst** van 24 december was niet zo goed bezocht, wat het gesprek weer op tafel brengt of er nog wel interesse in de gemeente is voor zo'n dienst. De **kerstdagdienst** was daarentegen wel veel beter bezocht, en ook dit jaar was dat een feestelijke dienst, waarin er weer gezongen werd door de cantorij, maar er was ook solozang van Esther Bijvank en Kueyivadio Manzambi, en zeker ook was er weer genoeg ruimte voor samenzang door de gemeente zelf. Wie van zingen hield kwam sowieso in december goed aan zijn/haar trekken, want kort na kerst was er een **zangdienst** o.l.v. Luc Nijs, die zeer gewaardeerd werd.

Eerder (op zondag 30 november) kwam de **Protestantse Kerk van Genk** bij ons op **bezoek**. 's Ochtends waren zij in de kerkdienst te gast en stelden zich daar ook voor, en in de namiddag deden zij met ons een wandeling in het stadscentrum van

Turnhout, geleid door Arie Poldervaart. De wandeling was zeer leerzaam en leuk, en na afloop hebben we gezellig nog wat gedronken in een café in het centrum van Turnhout.

In december was er in Turnhout ook weer sprake van een **Wereldlichtjesdag**, de interlevensbeschouwelijke dag waarin ouders van overleden kinderen een hart onder de riem wordt gestoken. Ook de huidige Turnhoutse burgemeester, Hannes Anaf was van de partij bij de activiteit die op Campus Blairon doorging, en ikzelf vertegenwoordigde de protestantse kerk bij deze happening, die de ouders van de overleden kinderen zeer deugd doet.

Verder werden ook onze tieners niet vergeten: na de examens was er een **filmavond** voor onze jongeren in onze kerk over de geboorte van Jezus: de film "Nativity Story" is één van de betere films op dat gebied, die met name inzoomt op Jozef en Maria in de tijd van het kerstevangelie.

Dan was er op zondagnamiddag 21 december een **concert van Couleur Vocale** in onze kerk, het koor o.l.v. Peter Van Hoof, en dat was weer een fraai concert, wat goed bezocht werd, en waarbij velen konden genieten van zowel de muziek als de onderlinge ontmoeting.

Op zaterdag 10 december was er dan weer een **Taizéviering** in onze kerk. De Taizéviering is een beetje een ondergewaardeerde oecumenische activiteit. De muziek wordt altijd zeer fraai begeleid door een oecumenische groep muzikanten en zangers, en onze kerk leent zich bij uitstek voor de zeer meditatieve viering, die altijd een diepe indruk achterlaat op de aanwezigen.

Op zondag 4 december was er de jaarlijkse **nieuwjaarsreceptie** in onze kerk. Dat was ook dit jaar weer een gemeenschapsvormende activiteit! Alles was ook weer uitstekend georganiseerd voor deze activiteit.

Op vrijdag 9 januari was er weer een **jeugdavond**: dit maal samen met de Rooms-katholieke jongeren. Er was die avond een pubquiz (okay, church quiz) met veel leuke spelletjes. Er werd samen gegeten en ook deze activiteit was zeer goed georganiseerd, en een feest voor alle jongeren die aanwezig waren.

Op zondag 11 januari was er dan de dienst van de **overdracht van het synodevoorzitterschap** in de Protestantse Kerk Brussel. In deze dienst werd afscheid genomen van ds. Steven Fuite, die 13 jaar landelijk voorzitter van onze Verenigde Protestantse Kerk in

België is geweest, en werd ds. Isabelle Detavernier als nieuwe voorzitter bevestigd. De kerk was afgeladen vol, en de viering was zeer ontroerend. Ikzelf had mijn aandeel in het maken van de liturgie en het organiseren van de muziek, en als landelijk vicevoorzitter mocht ik samen met mijn Franstalige collega de VIPs uit de landelijke geloofsgemeenschappen en de politiek ontvangen. Het was een fraaie dag.

Tenslotte waren er nog de **oecumenische diensten**. Deze jaren gaan wij niet meer op verplaatsing naar andere (Rooms-katholieke) kerkgemeenten maar delen protestantse en Rooms-katholieke kerken één liturgie, voorbereid door de Raad van Kerken voor de NoorderKempen (RKNK). Wel is er sprake van kanselruil, waarbij Dirk Godecharle in onze gemeente voorging en ikzelf in de RK kerk in Zwaneven. Hoewel dit voor de voorgangers mooie momenten oplevert willen wij wel kijken als kerk of we misschien een nieuwe vorm van oecumene kunnen vinden waarbij ook de gemeenteleden / parochianen meer betrokken kunnen worden.

Dan zijn Luc Nijs en ikzelf ook nog vertegenwoordigd geweest op twee activiteiten buiten Turnhout: adventszingen in de Protestantse Kerk Leuven, en de oecumenische dienst in de Protestantse Johannes-

kerk in Genk. Wat die laatste dienst betreft: Luc is proponent in Genk en hij was de organisator en voorganger van deze zeer gewaardeerde dienst, en ik was daar als consulent van diezelfde gemeente, en deed in die hoedanigheid ook mee.

Dat was het voor de afgelopen twee maanden. Tot slot kan ik nog wat delen of dingen die 'in het vat' zitten. Van 16-20 maart is er in Ucimont (Belgisch Luxemburg) een 'conclaaf' gepland waarbij wij met vertegenwoordigers van de Synodale Raad, districtsbesturen, Verantwoordelijken Ambten etc. ons willen buigen over de grote uitdagingen die de protestantse kerken in deze tijd krijgen. We hebben het dan over de steeds grotere hoeveelheid predikantsvacatures, het gebrek aan gastpredikanten, de financiële uit-

dagingen etc. Van onze gemeente zou ikzelf gaan als landelijk vicevoorzitter, en Luc Nijs namens ons district Antwerpen-Brabant-Limburg.

Ook in 'het vat': voor zondag 8 november staat het op de planning dat er weer een **tv-dienst** bij ons plaatsvindt, oftewel dat onze kerkdienst rechtstreeks zou worden uitgezonden door de VRT op de nationale tv. De oudgedienden onder u weten dat al vaker is gebeurd (de laatste keer in 2014). Het is altijd een hele eer en een groot feest, maar we willen wel goed voor de dag komen en de dienst zeer goed voorbereiden. Maar daar hoort u nog van!

Een gezegende februari maand gewenst!

ds. Marcel Pool



*Kerstkransen en
bloemstukjes zijn klaar!*

DIA's

Afgelopen maanden waren er twee Dia activiteiten.

Op maandag 8 december kwamen we bij elkaar om kerstkransen te maken. Maar veel dames kozen deze keer voor een kerststukje ipv een krans.

Dus waren er grote en kleine kransen en bloemstukjes nadien.

Dank zij Evelien en Hans, die voor ons hun tuin een flinke snoeibeurt hadden gegeven, konden we kiezen uit verschillende soorten mooi groen, wat in de kwaliteit en artistieke vormgeving van de bloemstukken tot uitdrukking kwam .

We maakten ook de grote krans voor voor in de kerk, achter het altaar, weer klaar. Die hebt u met de feestdagen daar zien hangen.

Ook Froukelien en Sake gingen de tuin in voor takken en zodoende hadden we volop groen om ook nog de kerk een week later mooi en leuk te kunnen versieren.

Afin dat hebt u allemaal tijdens te feestdagen kunnen aanschouwen.

Op maandag 12 januari vierden we samen verloren maandag.

We genoten van een lekkere appelbol en/of worstenbrood met koffie en thee. Daarna hebben we ons programma voor het eerste halfjaar vastgesteld met de ideeën die door diverse dames werden aangedragen.

De komende activiteiten worden altijd tevoren aangekondigd en zo mogelijk ook in de MEMO opgenomen. Meestal kunt u tijdig inschrijven op de lijst op het bord in de hal. Vaak zijn onze heren daarbij ook welkom!

Na het programma maken hebben we nog wat spelletjes gespeeld.

Het waren leuke en gezellige middagen.

Lies Willems



*Verloren
Maandag is
altijd lekker
en gezellig!*

Vanuit de Kinderdienst

Hallo jongens en meisjes,

Halverwege de komende maand (februari) begint het Paasproject al weer (ja, de tijd gaat snel). Het project heet „Tussen Koninkrijk en kruis“ en het gaat over de keuzes die Jezus moet maken, maar het gaat ook over de keuzes die wij zelf moeten maken als kinderen van God.

Het project staat al klaar en het ziet er schitterend uit! Het is mooi geknutseld en geschilderd door Esther, met hulp van Christien. Je zult het wel zien als je in de kerk komt: het is echt mooi! In de weken vóór het project zijn we nog bezig met de woorden van Jezus over hoe je gelukkig wordt, en het gaat ook over zout en licht, en wat daar over gezegd wordt, dat hoor je wel in de kinderdienst.

Wie viert er feest?

In de maand februari hebben we één jarige.
Olivia is op 26 februari jarig!
Hiep hiep hoera voor de jarige!



Ds. Marcel Pool



Workshop Palmpaastak maken (8-14jr)

Op zaterdagmiddag 14 februari organiseert Christien Rosseels een workshop palmpaastak maken voor kinderen van 8-14jr. Wil je mee doen? Schrijf je dan in! Via het bord in de hal, of via:

protestantsekerktournhout@skynet.be Inschrijven is belangrijk zodat we voor voldoende materialen kunnen zorgen en niemand zonder zit. Palmpaastak maken is een typische traditie voor in de Kempen. Waarom we het niet in het weekend van Palmpasen zelf doen? Ons paasproject neemt graag de tijd om het lijdensverhaal te vertellen, en daardoor zijn wij in de kinderdienst op zondag 15 februari al met Palmpasen bezig. Wil je iemand meebrengen? Die is van harte welkom, maar ook die moet ingeschreven worden!! Woensdag 11 februari 18u sluit de inschrijving.

Vanuit de 10er werking

Hallo iedereen!

Ik wilde even twee dingen melden op deze plek: er bestaat een plan om een werkelijk fantastische film met jullie te kijken: "Fireproof". Esther en ik zitten zelf te denken aan vrijdag 14 of zaterdag 15 februari. Ik kom nog wel in de jeugdapp tot concrete afspraken met jullie over de definitieve datum. Dan is er ook nog de volgende Inspirelli-avond met de Rooms-katholieke jongeren op vrijdag 6 februari. Met ook de catecheses er nog bij kunnen we wel zeggen dat we jullie niet vergeten.



ds. Marcel Pool



Gemeentereis naar Italië

Beste gemeenteleden,

In het verleden hebben we met de gemeente al enkele keren een mooie, inspirerende groepsreis mogen maken. Zo zijn we o.a. al naar Hongarije, Sicilië en Malta geweest. Naar aanleiding van de film over het leven van Franciscus van Asisi (die we in de kerk konden zien) en de viering van het 15-jarig bestaan van onze cantorij, waar ook de leden van het koor 'In Laetitia' aanwezig waren samen met hun Italiaanse dirigent Paolo Sartori, is het idee beginnen broeien om weer eens een reisje te plannen en deze keer dus richting Italië. **Vooraleer we echter een programma in elkaar gaan steken willen we eerst even polsen of er hiervoor belangstelling is?** Het idee is om een (klein) weekje naar de regio Toscane/Umbrië te gaan. We hadden gedacht aan september/oktober 2026, maar deze periode kan ook nog aangepast worden. We willen er geen al te druk programma van maken, eerder een mooie mix van cultuur, natuur en gewoon genieten. Het is de bedoeling dat de reis voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor de iets minder mobiele mensen. Ook mag U zeker vrienden en/of familie meenemen. Indien er interesse is mag u dit doorgeven aan Coretta de Vries (persoonlijk, via mail coretta_de_vries@hotmail.com of via Whatsapp op 0486/03.94.27). We hopen op een grote belangstelling zodat we samen weer een mooie reis (en herinneringen) mogen maken.

Vlaggetjes maken voor PROFEST

PROFEST

U hebt vast al de PROFEST poster al zien hangen in de inkom van de kerk. Zet Hemelvaartsdag 14 mei 2026 zeker in uw agenda en ga mee naar Heusden-Zolder voor een super gezellige dag met protestantse kerkgangers uit heel België!

We denken allemaal wel eens na over de toekomst, misschien bent u er wel een beetje bang voor als je het wereldnieuws hoort... Het thema van de PROFEST dag is dan ook "Van U is de toekomst" en dat vieren we op verschillende manieren op deze dag van ontmoeting.

Kijk ook eens op de website: **Programma / PROFEST (NL) | Profest 2026**

Creatieve actie

Om de PROFEST locatie er feestelijk uit te laten zien gaan de DIA's – maar mannen ook welkom - op **woensdagmorgen 4 maart vanaf 10 uur slingers maken** van vlaggetjes. We maken die uit stof die we samen gaan beschilderen en hangen de vlaggetjes aan een lange lijn.

Heeft u nog oude lakens of dekbedovertrekken of andere restjes stof (mag ook bedrukt zijn) neem die gerust mee. Ook een schort kan handig zijn om uw kleding proper te houden en als u een goede schaar heeft is die ook welkom. Voor verf etc. wordt gezorgd.

En...er is ons een lekkere lunch beloofd door Sake. (Alleen al daarvoor zou je komen mee verven toch)?

Allen welkom in ons kerkgebouw op 4 maart!

Evelien Hoekstra - Grefhorst

Nb: Wil je met de kinderen of tieners ook een steentje (vlaggetje) bijdragen? Hier vind je wat inspiratie: [Vlaggenlijn Profest Pdf.pdf](#)

Conclaaf (denktank) in Ucimont

Onze Turnhoutse kerk is onderdeel van het kerkelijk district Antwerpen-Brabant-Limburg (ABL), en dat district is één van de zes districten binnen ons landelijk kerkverband, de Verenigde Protestantse Kerk België (VPKB). In de praktijk van ons dagelijks kerkelijk leven merken we daar weinig van, maar toch is het belangrijk. Zo krijgt onze kerkelijke gemeente financiering van de zes burgerlijke gemeenten die op pagina 7 van deze MEMO worden genoemd (in de oproep voor de bestuursraadsverkiezingen) en mijn salaris (wedde) krijg ik omdat ik als bedienaar van de eredienst een VPKB-predikant ben. Ook hebben we dit jaar opnieuw ProFest (zie de voorgaande pagina) waarin het de bedoeling is dat we elkaar als protestanten uit heel het land op een feestelijke manier ontmoeten.

Nu zijn er de afgelopen jaren heel wat uitdagingen in de landelijke kerk gekomen, zoals bijvoorbeeld het feit dat er nauwelijks nog predikanten uit Nederland bereid zijn om naar België te komen. Ook gaan er de komende jaren nogal veel predikanten met emeritaat. Daar komt nog bij dat veel kerkelijke gemeenten steeds meer worstelen met de financiering van de erediensten, en het invullen van hun preekroosters.

Dit soort problemen (en sommige andere) beginnen best nijpend te worden. Vandaar dat van 12 -16 maart in Ucimont er een retraite is voor leden van de Synodale Raad, districten etc. om diepgaand op zoek te gaan naar beleid om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Ds. Marcel Pool



Boekrecensie van Luc Nijs

Ad van Nieuwpoort, sinds een aantal jaren dominee van de Duinzichtkerk in Den Haag, maakt zich zorgen om onze geestelijke weerbaarheid. Hij heeft het gevoel dat we een beetje in de vergeetput van het neoliberal consumentisme zijn gevallen, gegrepen door het ontheiligen van zo ongeveer alles, geobsedeerd door onze carrière en materiële welvaart en verzonken geraakt in het nihilistische leven zonder dromen. Daartegenover stelt hij de vraag: wie ben je? Waar leef je voor? En welke prijs ben je daarvoor bereid te betalen? Met welk verhaal sta je in het leven?

Na 75 jaar geopolitieke vakantie en een halve eeuw neoliberalisme zijn we 'willige prooien' geworden. Prooien waarvan hij twijfelt of we zelfs nog maar de kwaliteiten hebben om te reflecteren op ons eigen bestaan en handelen. Alleen de hedonistische pret van het moment lijkt ertoe te doen. De eigen mening primeert boven de zoektocht naar de waarheid, het eigenbelang boven het algemeen belang, de polarisering iets waar je je met voldoende geld aan onttrekt.

Maar de laatste jaren staat het collectieve 'en' het persoonlijke onder aanzienlijke druk en komen die oude existentiële vragen weer boven. En van Nieuwpoort ziet in

verhalen lezen en bestuderen een acceptabele manier om inzichten te verwerven, om kwaliteiten fijn te slijpen, en een voldoende waakzaamheid te ontwikkelen. Want waakzaamheid en (zelf)bewustzijn zijn cruciaal om je te wapenen tegen het wereldse dat zich elk moment tegen je keren kan. Want de prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid, zo luidt het oude gezegde. En onder welk geestelijk dak ga je schuilen als het onheil regent.

Je laven aan de grote verhalen is een optie maar gelijk ook een probleem. Of zoals de Zuid-Koreaanse schrijver en filosoof Byung-Chul Han schreef '[we] zijn het vermogen kwijtgeraakt om onszelf te begrijpen aan de hand van grote verhalen.' Hij lamenteert het verlies van rituelen en ons geestelijke huis dat gesloopt werd. Waar haal je dan nog 'hoop' vandaan? Hoe bescherm je je jezelf dan nog?

Het is dan dat dominee van Nieuwpoort grijpt naar de Bijbel en het in het bijzonder het boek Daniël uit het oude testament. Een boek dat zich laat plaatsen rond 175 v. Chr. toen de Joden het ook niet voor de wind ging onder Antiochus IV: bedreigingen, deportaties, tempelbranden en verbanning van de Thora. De auteur van het boek geeft mensen hoop en verwijst naar

eerdere beroerde tijden en roept op om waakzaam te zijn. De protagonist Daniël weigert te knielen voor de beelden geplaatst door de zittende macht, hij ontmaskert de tirannen van zijn tijd. Er zijn grenzen en mijn moreel kompas laat nu eenmaal niet alles toe, zo concludeert hij. Verzet je tegen alles dat de vrijheid beperkt en het publieke gesprek vernauwt. Blijf gevoelig voor al datgene dat je niet weet of kent of kan weten. Zijn boekje 'buig niet' balanceert tussen 'hoop' en 'waakzaamheid' enerzijds en 'fundamentele cultuurkritiek' en 'spirituele leegheid' anderzijds. Hoop is ten slotte ook je eigen tijd kunnen doorzien en ertegen in actie komen. Dat deed Daniël ook toen hij als enige de boodschappen aan de wand nog begreep.

Maar Daniël was aan het einde van het boek ook moedeloos. Dat gebeurt als je de miserie van de situatie onder ogen ziet. In actie

komen is dan vaak de enige optie: bewust zijn, afstand nemen van de situatie kan en moet vertalen in moedig worden, actie ondernemen en het verschil maken hoe klein ook. Want uit kleine daden, klein verzet ontstaat soms een grote impact. Geloof niet plichtmatig het dominante narratief, ontmasker alles wat de vrijheid bedreigt, wees bewust en waakzaam, geloof niet alles en graaf telkens een spade dieper, gedraag je als een vrij mens ontdaan van collectieve normering, wees moedig en neem de tijd voor alles.

Dominee van Nieuwpoort weet ons in acht kleine hoofdstukjes een geweten te schoppen, dat bewust zijn en waakzaam zonder actie heilloos is en we ons niet alleen militair en democratisch moeten wapenen tegen vreemde machten maar ook geestelijk, een kwaliteit die de laatste decennia aanzienlijk ondergesneeuwd is geraakt.

Ad van Nieuwpoort, (2025), Buig niet. Bijbels tegengif voor nu, Prometheus, Amsterdam, 123 pp.





Op 10 januari was er een fijne viering met een zeer bescheiden opkomst vanwege de gladheid. Het tot rust komen deed de aanwezigen echter grote deugd. Dat smaakt naar meer, en gelukkig hebben we nog 2 vieringen te gaan: 18 april en 6 juni zijn de volgende data van onze Taizé werkgroep. Die van 18 april zal om 19u doorgaan te Schorvoort (Turnhout) Er zijn overigens nog meer groepen in de regio, te vinden in de facebookgroep: Taizégebeden in Vlaanderen.

Esther Bijvank

Van de p€nningmeester

Opbrengst collectes

30-11-2025	PROTESTANTSE SOLIDARITEIT	€ 293,90	EIGEN WERK	€ 192,55
07-12-2025	KERSTPOTTEN LEGER DES HEILS	€ 194,92	EIGEN WERK	€ 176,80
14-12-2025	DIACONIE	€ 120,90	EIGEN WERK	€ 97,05
21-12-2025	PASTORALE ZORG	€ 200,75	EIGEN WERK	€ 183,30
24-12-2025	VRIENDEN VAN RWANDA	€ 44,40	EIGEN WERK	€ 20,40
25-12-2025	VRIENDEN VAN RWANDA	€ 190,60	EIGEN WERK	€ 163,30
28-12-2025	ONDERHOUDSFONDS	€ 112,80	EIGEN WERK	€ 68,70
04-01-2026	IK HELP EEN KIND	€ 240,45	EIGEN WERK	€ 86,15
11-01-2026	DIACONIE	€ 122,85	EIGEN WERK	€ 111,60
18-01-2026	BETHESDA	€ 155,10	EIGEN WERK	€ 125,70
25-01-2026	PASTORALE ZORG	€ 150,45	EIGEN WERK	€ 108,67

“Om te kunnen bestaan zijn we afhankelijk van uw financiële bijdrage.
Geef vandaag voor de kerk van morgen.”

U kunt uw vaste jaarlijkse bijdragen en/of giften storten op: Bank rekening nr. **BE77 0910 0998 2642** t.n.v. V.P.K.B., 2300 Turnhout. **BIC: GKCCBEBB**

U kunt ook deze QR-code gebruiken.
Met vermelding “gift” of “vaste bijdrage”



Namens de bestuursraad,

*Monique van Donkelaar,
p€nningmeester*

Erediensten in februari

Zondag 1 februari

Leprazondag

Predikant ds. M. Pool
Ouderling van dienst mevr. L. Meyskens
Collecte Leprazending
Organist
Kinderdienst Rosemary Sam en Bella

Zondag 8 februari

Dienst van Schrift en Tafel

Predikant ds. M. Pool
Ouderling van dienst mevr. M.-J. Zagers
Collecte Diaconie
Organist dhr P. van Hoof
Kinderdienst mevr. Kueyivadio Manzambi

Zondag 15 februari

Predikant dr. L. Nijs
Ouderling van dienst mevr. L. Major
Collecte OpenDoors
Organist dhr C. Riddy
Kinderdienst mevr. Dashi Dede

Zondag 22 februari

Predikant ds. M. Pool
Ouderling van dienst dhr. G. de Kiewit
Collecte OpenDoors
Organist dhr. P. van Hoof
Kinderdienst Ezekiel Tekle en Iris

Zondag 1 maart

Predikant ds. M. Pool
Ouderling van dienst
mevr. L. Meyskens
Collecte OpenDoors
Organist dhr C. Riddy
Kinderdienst Hanniel Tekle

Eerste collectes

1 februari:

Leprazending België vzw

Belgische tak van *The Leprosy Mission International (TLMI)*, een internationale christelijke organisatie die 171 projecten ondersteunt in 28 landen in Azië en Afrika om de oorzaken en gevolgen van lepra te bestrijden. *Bankrekening nummer: BE81 0000 9754 5624*

8 februari: Diaconie

Zorg en materiële ondersteuning aan minderbedeelden.

15 en 22 februari en 1 maart:

OpenDoors

OpenDoors is een Nederlandstalige interkerkelijke organisatie, die al 70 jaar op de bres staat om vervolgte en bedreigde christenen wereldwijd te versterken, toe te rusten en aan te moedigen. Men brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geven ze training en bieden praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Gastpredikant

15 februari: dr. Luc Nijs

Luc is o.a. docent aan de universiteit te Leiden, bestuursvoorzitter van de investeringsmaatschappij The Talitha Group, woont in Turnhout is lid van onze gemeente en voorzitter van de kerkenraad.

***** 8er-flap *****



In deze puzzel zitten 5 zinnen verborgen.
 Zoek de woorden met hetzelfde teken bij
 elkaar en maak er een zin van!

‡ God

∞ Abram

Δ Abram ↗ ↘

* De

^ God ↻

Hier is dan de oplossing : 1. God laat Abram de sterren tellen. 2. Abram zal een groot volk worden. 3. Abram vraagt om een teken. 4. De dieren worden in een rij gelegd. 5. God sluit een verbond met vuur en rook.